

Vrienden, vriendinnen,

Hartelijk welkom op ons jaarlijks feestmoment Rerum Novarum, een moment van ontmoeting en dankbaarheid met beroepskrachten en vele vrijwilligers van onze 11 partnerorganisaties en een viertal bevriende geassocieerde partners.

Na Heusden-Zolder en na Sint-Truiden vorig jaar zijn we vandaag te gast hier in BikeValley in Beringen. Een innovatiecentrum voor de fiets- en wielindustrie, uniek in Vlaanderen en Limburg, internationaal bekend als het Fietsparadijs. In de windtunnel en klimaatkamer worden dagelijks studies en testen uitgevoerd om fietscondities te optimaliseren.

Mogelijk hebben velen onder jullie deze namiddag het rijke mijnverleden van Beringen ontdekt of kleuren jullie monden en lippen blauw van het snoepen van de blueberry's, de blauwbessen.

Kortom, allen bijzonder welkom op deze feestzitting. Nog 2 jaar en dan mogen we de 100ste verjaardag vieren van Rerum Novarum: hou 2021 in het oog!

Dames en heren, ik moet u bekennen dat het vandaag, 2 dagen na de verkiezingen, een moeilijk moment is om te spreken. De stemmen zijn geteld, de kaarten gelegd. Nu moeten de spelen beginnen. Spelen om programmapunten zowel voor Vlaanderen als voor België in een regeerakkoord te gieten. Dat spel zal uiterst moeilijk liggen. Hoe moet de forse overwinning van de extremen, zowel rechts als links vertaald worden, gesteld dat we het al begrijpen? Er is wel duidelijk iets aan de hand in onze samenleving.

Afgaand op de voorbije campagnes blijf ik met vele vragen zitten:

- Moeten we nu langer werken of niet?
- Gaat iedereen een waardig pensioen krijgen? En op welke leeftijd?
- Is de armoede nu toegenomen of niet? Of zijn de rijken rijker geworden?
- Hebben we ingeleverd aan koopkracht of gewonnen?
- Komt er nu rekeningrijden?
- Gaan we fors moeten betalen voor de klimaatmaatregelen, gesteld dat die er gaan komen?
- Wordt de werkloosheidsuitkering beperkt in tijd?
- Zullen we dokters- en ziekenhuiskosten nog kunnen betalen?

Ik kan zo nog een tijdje doorgaan, maar ik wil het kort houden. We hebben immers Luc Van Gorp als slotspreker, die vermoedelijk zijn licht op de politiek zal laten schijnen.

Afgaande op de verkiezingsuitslagen denk ik dat de angst en de onzekerheid van velen hun vertaling gevonden hebben. Mensen nemen meer en meer afstand van de politiek. Het eigenbelang, het egoïsme zegeviert en de geloofwaardigheid en het vertrouwen in gevestigde waarden en leiders zijn zoekgeraakt. Is dit echt wat we willen?

Als voorzitter van beweging.net Limburg zou ik bescheiden maar toch duidelijk enkele adviezen willen geven aan de beleidsmakers van straks:

1. Leer luisteren naar elkaar en leer op een fatsoenlijke wijze met elkaar spreken.
2. Elke vereniging, club of organisatie van betekenis heeft jullie een memorandum bezorgd. Bladzijden zijn volgeschreven met de zorgen en de bekommernissen van hun doelgroepen. Lees die aandachtig en respecteer de voorzeten, voorstellen die aangereikt worden om onze samenleving te verbinden en waar het algemeen belang vooropstaat. Zet jullie eigen grote

gelijk even opzij en tracht constructief, opbouwend samen te werken in dialoog, eerder dan te verdelen in arm of rijk, eigen volk en ander volk, werkend en werkloos, ziek of gezond.

3. Zorg ervoor dat **alle mensen**, van welke origine ook, in ons land mee kunnen, kansen krijgen om volwaardig deel te kunnen uitmaken van onze samenleving. Geef zelf het voorbeeld door respectvol om te gaan met de ander.

4. Beweging.net heeft een kijk op de samenleving die gebaseerd is op drie principes vertrekkend van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wij gaan voor een **duurzame samenleving**: nadenken en beslissingen nemen die een omschakeling inhouden van onze levenswijze. De lasten niet leggen op de toekomstige generatie. We hebben daar allemaal verantwoordelijkheid in op te nemen: kritisch omgaan met ons consumptiegedrag -denk aan afvalproductie, aan energieverpilling, aan mobiliteit, enz.- Met beweging.net Limburg geven we voorzetten. Onze fietsbiebs (het delen van kinderfietsen) kennen succes, het meten van zuivere lucht, het inzetten op verkeersveiligheid, enz. zijn modellen van bouwen aan een duurzame samenleving.

Wij gaan voor een **sociaal rechtvaardige samenleving**: op vlak van werk, inkomen, gezondheid, kwaliteit van leven en samenleven willen we voortdurend de vraag stellen: hebben we iedereen mee? Het is toch niet normaal dat 15 % van onze mensen in armoede leven, het is toch niet normaal dat depressie en zelfdoding zeer hoge cijfers halen, dat honderdduizenden omwille van langdurige ziekte en burn-out niet meekunnen? Er moeten dan ook maatregelen genomen worden volgens ieders draagkracht.

Wij gaan voor een **solidaire samenleving**: solidariteit is het cement, ze verbindt mensen die voor elkaar betekenis willen hebben, willen zorgen voor een ander, verantwoordelijkheid willen opnemen, zich engageren, ... Dat zijn krachten die een samenleving warm en aangenaam maken, krachten die -zoals vele vrijwilligers weten- insluiten en opnemen, eerder dan uitsluiten en afstoten. Solidariteit betekent dat we de ander even belangrijk vinden dan onszelf.

Goede vrienden, ik wil afronden. We hebben immers nog een boeiend programma te gaan. We zijn blij en vereerd dat we eminente gasten in ons midden hebben.

Na een kort intermezzo rond onze inzet in kader van Wereldsolidariteit wil ik u uitnodigen alle aandacht te schenken aan Marc Herremans. Marc is onze bekende triatleet, die na tegenslagen uit diepe dalen is geklommen. In zijn keynote laat Marc zien hoe je een tegenvaller in kansen kunt omzetten, hoe tegenslagen creativiteit en uitdagingen stimuleren, dat elk nadeel een voordeel heeft, hoe je je grenzen kunt verleggen door je te concentreren op het positieve, dat je door teamwerk meer succes behaalt, ... Een boodschap van hoop en geloof.

Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten, of moet ik zeggen van het christelijk gezondheidsfonds, is onze Rerum Novarumspreker van dienst en krijgt het laatste woord.

Onze secretaris Carien Neven sluit de avond af en zal ons uitnodigen op een gezellig samenzijn.

Veel deugd aan deze viering en graag tot straks!