

Nieuwjaarspeech 7 januari 2019

Beste vrijwilligers, beste collega's,

Het is een plezierige taak u allen van harte te mogen verwelkomen in het huis van vertrouwen op deze heuglijke traditie bij het begin van het nieuwe jaar, waar we samen genieten van elkaars aangenaam gezelschap en natuurlijk ook van al dat lekkers dat u - naar al even goede gewoonte - aangeboden wordt door het zowat 100-jarige BKMW, het bestuur der Katholieke maatschappelijke werken, onze vzw die eigenaar is van deze gebouwen.

En met de bijdrage en inzet van de vzw metSense, zoals u weet het tewerkstellingsproject dat voor ons met een sterke service en met veel plezier reeds jarenlang de catering verzorgt.

Hopelijk hebt u de laatste dagen van het voorbije jaar gezellig kunnen doorbrengen samen met familie en vrienden.

Hebt u beseft wat de essentie van een zinvol en waarden vol leven betekent.

Het voorbije jaar 2018 betekende 100 jaar geleden het einde van de Grote Oorlog waar 60 miljoen doden vielen en 70 jaar na de onbeschrijflijke gruwel van Wereldoorlog II.

Een jaar ook, waar 70 jaar na het neerschrijven van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door alle leden van de Verenigde Naties nog steeds een groot deel van de wereldbevolking niet van basisrechten kan genieten.

Syrië gaat al 8 jaar gebukt onder een vreselijke oorlog, in Jemen sterven kinderen de hongerdood, de oorlog in Congo is meer dan 20 jaar oud, 2262 mensen op weg naar een beter leven in Europa lieten hun leven op de Middellandse zee ...

Ondanks alle heisa, een regeringscrisis en een wisselmeerderheid werd het VN-migratiepact tenslotte goedgekeurd, hier en door 152 landen. Een kleine maar wel zeer belangrijke stap voor de mensenrechten.

'Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het lukt', zei Nelson Mandela. En die kon het weten.

2018 was ook het jaar van de Gele Hesjes. Zij komen op voor koopkracht en een goede levensstandaard want voor vele mensen is de bodem bereikt en is het leven te duur geworden als gevolg van de neoliberale economische politiek. Met de toenemende ongelijke verdeling van rijkdom en het zogenaamde gebrek aan middelen voor een sociaal groeibeleid.

Een beleid dat het middenveld structureel tracht te verzwakken waarbij sociale organisaties, vakbonden en ziekenfondsen als ondemocratische belangenorganisaties worden bestempeld.

De vraag is waarom de gele hesjes zich niet vinden of verbinden met het middenveld, met de vakbonden? Waar en hoe hebben wij de boot gemist, de onrust, de onzekerheid, het wantrouwen in sociale organisaties?

Onze sociale democratie is geworteld in een industriële overlegeconomie, een sterke arbeidersbeweging, het belang van algemene tewerkstelling, de bereidheid om sociale vrede af te kopen, een structureel sociaal contract.(1)

Dat werkt erg moeizaam in deze flexibele, postindustriële en gedigitaliseerde samenleving die gericht is op internationale concurrentie, met een virtuele economie waar het belang van aandeelhouders primeert en die geteisterd wordt door desinformatie en fake news.

En helaas veel te weinig zorg draagt voor het welzijn en welbevinden en voor de leefbaarheid van mens en planeet. Economische groei verbetert de levenskwaliteit niet voor iedereen en houdt geen rekening met onherstelbare schade aan het milieu.

2018 kende 70 tropische stormen als gevolg van de klimaatverandering. Op de klimaattop in Polen bleek duidelijk hoe moeilijk het is om een wereldwijd probleem wereldwijd op te lossen. Maar met de aarde kan je echt niet blijven onderhandelen. (2)

Het vergt van het middenveld, van ons allen, grote inspanningen om een maatschappelijk project uit te werken dat rekening houdt met deze globalisering én met de netwerking en impact van grote metropolen.

Dat blijkt ook duidelijk uit de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen.

Waar we, zeker in onze Antwerpse regio een toename vaststellen van de verrechtsing ondanks de grote inspanningen van onze bewegingspunten, onze mandatarissen en vele medestanders die onze bewegingstandpunten steunen.

Bij de eedaflegging van de burgemeester van onze stad, gaf gouverneur Cathy Berx een overpeinzing mee uit het boek van de Romeinse keizer Marcus Aurelius: "Zou de zon zich wensen de taak van de regen te vervullen? Verschillen zij niet juist van elkaar om in samenwerking naar het zelfde doel te streven? De mensen zijn ter wille van elkaar geschapen. Onderricht hen dus of verdraag hen tenminste."

Op zondag 26 mei van dit jaar zijn er opnieuw verkiezingen.

Europese, Federale en Vlaamse.

Dan kunt u kiezen voor een politiek die verenigt en verbindt.

Onze vertrouwenspersonen in de politiek hebben daarbij al uw steun nodig.

Want het blijft een zware dobber: opkomen en jezelf aan de keuze van de kiezer onderwerpen is een grote daad. Eén die respect verdient, zeker in ons eigen huis. (3)

De democratie kan bij deze verkiezingen ernstig onder druk komen.

Nationalistische en anti-Europese gevoelens worden sterk aangewakkerd. En niet alleen door Schild en Vrienden.

Het is uiterst belangrijk om voluit te blijven gaan voor een sociaal en solidair Europa, voor vrede en solidariteit.

Opdat de geschiedenis zich nooit, nooit meer mag herhalen.

Wederzijds vertrouwen, respect en verantwoordelijkheidszin van beleidsmakers voor het algemeen belang zijn hierbij fundamenteel.

We mogen nooit mensen opgeven, maar moeten ze bij de hand nemen.

Verbinding doet mensen openbloeien, het is van levensbelang. Want onbekend is onbemind. We slaan sneller op tafel als het over de mensenrechten gaat van iemand bekend.

Ga om met anderen zoals je zelf behandeld wil worden.

Of zoals Denis Mukwege, Congolees gynaecoloog, mensenrechtenactivist en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, het verwoordt: "Gerechtigheid is niet onderhandelbaar. Het zijn niet alleen de daders van geweld die verantwoordelijk zijn voor hun misdaad, maar ook diegenen die ervoor kiezen om hun blik te keren".

Het is enkel vanuit een vertrouwen terug te kunnen vallen op zekerheden dat we krachtig kunnen opkomen voor onze waarden om succesvol te bouwen aan duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Tegelijk ook een besef dat als die zekerheden niet voorhanden zijn, je er niet alleen zal voor staan.

In tijden van verdeeldheid is er meer dan ooit nood aan verbondenheid.

Daarin ligt het bestaan van onze beweging.

En is het de verantwoordelijkheid van ons allen om de krachten te bundelen en echt samen te werken aan ons gezamenlijk doel. Een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving.
Laten we samen kiezen voor een warme tijdsgeest.

Als u straks terug naar uw werkplek gaat, neem dan zeker het fijne Snoetenboekje mee en noteer alvast in uw agenda hét allertofste netwerkevent van onze Antwerpse beweging.
De enige echte Bronzen Pagadder op dinsdag 28 mei in deSingel- met alweer een geweldig programma en schitterende vrijwilligersprojecten.
Het zou erg fijn zijn u en al uw collega's, vrienden en familie te mogen verwelkomen, twee dagen na de verkiezingen.

Wat er dit jaar op uw weg komt, welke beslissingen u ook dient te nemen.
Houd altijd het hoofd omhoog.

“ik heb geleerd om rechtop te lopen
hoe zwaar de last ook is
ik buig niet
mijn hart draagt de hoop

mijn geloof is sterk en ik draai me
van treurwilgen weg

ik zie een bijna oranje maan
met mijn hoofd geheven
ik loop rechtop en kijk in de
ogen van mensen

en ja ik zie betrokkenheid
en engagement
en voor alles
liefde
hoe zwaar de last ook is. (naar Fairouz – jan 2014)

Beste vrienden, laten we in goede en in minder goede dagen samen onze verantwoordelijkheid opnemen en voluit inzetten op verbondenheid,
want de solidaire kracht van ons allen samen is sterk.

2019 wordt in meerdere opzichten interessant. Er zijn vele tekenen die aangeven dat een beweging als de onze nodig zal zijn. Daaraan samen te mogen werken is een voorrecht.(5)

Namens onze nationale voorzitter Peter Wouters en namens onze voorzitter Marc Wellens dank ik u allen voor uw inzet en wens u een hoopvol, veerkrachtig en meer rechtvaardig 2019.
Een jaar vol bezieling en zachtmoedigheid.

Annemie Verhoeven
Verbandssecretaris beweging.net Antwerpen

- 1.Eric Corijn, hoogleraar stadsstudies VUB.
- 2.Peter Wouters, algemeen voorzitter beweging.net
- 3.Nic Balthazar
- 4/5. Peter Wouters