

*We can learn from history
But whose history is it?
Who is telling the story?*

*I will listen to your anger
I will listen to your story
I will try to understand what you are saying.*

*Even if you don't know me I am your neighbour.
If you die, I die.
If you live, I live.
Let us not be afraid to be ourselves.
Let us not be afraid to be different.
Let us share our stories with each other.*

*Today is a new beginning.
If I breathe I can live.
If I live I can love.
Today is a new beginning.*

(Hana, Mahmood, Noora, Sarah, Klein Kasteeltje Brussel)



Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven

Kortenbergh 4 mei 2016

Welkom



125 jaar geleden werd de encycliek Rerum Novarum boven de “katholieke” doopvont gehouden.

Die wereldbrief was de inspiratie en de start van de Christelijke sociale werknemersbeweging.

Met deze encycliek leverde de kerk haar bijdrage aan ‘de goede samenleving’.

Zij pleitte voor: een rechtvaardig loon, het recht op eigendom, het recht op vereniging en solidariteit met de zwakkeren en de armen.

Vandaag, 125 jaar later, vieren we deze verjaardag samen met onze vrienden en vriendinnen uit verschillende levensbeschouwingen.

Rechtvaardigheid en solidariteit zijn immers universele menselijke begrippen.

In alle tijden, in alle culturen, vinden groepen en mensen inspiratie in hun levensbeschouwing, om te streven naar meer rechtvaardigheid, om te strijden voor meer kwaliteit van leven, voor iedereen.

We heten jullie welkom,
op deze verjaardag van rechtvaardigheid
in de naam van
de Bahá'í-gemeenschap,
Hindoes,
de Moslim gemeenschap,
vrijzinnig humanisten en
verschillende Christelijke geloofsgemeenschappen.
Welkom in naam van elk van onze medemensen.

Verborgen Woord

(Chant in Sanskriet door Anupam,
voordracht Njanshi en Magda Carola, Bahá'í gemeenschap)

O zoon van Geest!

Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid.

Keer u niet van haar af indien gij Mij begeert,
en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u Mijn vertrouwen kan schenken.

Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien
en niet door de ogen van anderen,

uit eigen kennis weten en niet door de kennis van uw naaste.

Overweeg in uw hart hoe het u betaamt te zijn.

Waarlijk, rechtvaardigheid is Mijn gave aan u
en het teken van mijn goedertierenheid.

Houd dit voor ogen.

(Bahá'u'lláh – De Verborgen Woorden Arabisch no.2)

True justice

(Lied, Barbara, Sonia en Marco, Bahá'í gemeenschap)

True justice is to see with searching eyes

Raise me up and let me be free

True faith is abundance of our deeds

Raise me up and let me be free

Raise me up and let me be free



Op de vooravond van Hemelvaart

(Frank Marivoet, Protestantse Kerk)

Op deze vooravond van Hemelvaart,
wil ik wat kwijt aan U die ten hemel gevaren bent.

Ik heb nooit begrepen waarvoor het nodig was
dat Jij van ons bent weggegaan.

En zeker niet waarom je vrienden zó blij waren
dat zij God aan één stuk loofden toen jij afscheid van hen genomen had.

Persoonlijk had ik Je liever hier gehad,
als de angst mij om het hart sloeg vanwege mijn eigen leven
of de problemen in de wereld.

Ik zou me altijd aan je vasthouden en me heel veilig voelen.
Waarom waren je vrienden dan blij?

Misschien heeft het te maken met die ene zin:
Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen
en werd opgenomen in de hemel.

Blijkbaar begrepen je vrienden dat het een zegen voor hen was
dat Jij wegging.

Blijkbaar mag ik blij zijn als Jij je losmaakt uit mijn greep.
Je daagt me immers uit je te zoeken
buiten de vaste kaders van eigen ideeën en behoeften.
Je breekt me open naar wijdere vergezichten.

Waar ik ook zoek, laat Jij je vinden
in mensen die beroep op me doen,
vluchtelingen, gekwetste mensen,
mensen aan de rand van de samenleving.

Als ik daarin kan opgaan zoals Jij van me vraagt,
dan vind ik Je weer terug.
Dan is de hemel overal.



Vrijheidslied

(Patrick Bruggeman, HuisvandeMens, vrijzinnig humanisten
en Robert Van Roosbroeck van het koor "Fabulous Funky Fabota Familie",
het familie- en multicultureel koor van buurtwerking "t Lampeke Leuven)

Inkululeko
Sitholile, sitholile...
O inkulule...
Inkululeko.

Ons land is vrij, we zijn allemaal vrij!
Vier met ons mee, zing met ons mee.
Want we hebben onze vrijheid verworven!

(Dit Zuid-Afrikaanse vrijheids lied werd gezongen
bij de aanstelling van Nelson Mandela
als president van Zuid-Afrika in mei 1994)



Noch bedelaars, noch keizers
(Markus Fobelet met een tekst van
Sri Swami Sivananda,
hindoeïstisch spiritueel leider, 1887 – 1963)



God aanschouwen
in elk levend wezen, in elke vorm,
God overal voelen,
altijd en in alle omstandigheden van het leven.
Om alles te zien, te horen, te proeven
en te voelen als God, dat is mijn geloof.
Om te leven in God, samen te smelten met God,
op te gaan in God, dat is mijn geloof.

In deze eenheid,
wil ik mijn handen, mijn geest, mijn zintuigen
en mijn lichaam gebruiken
om dienstbaar te zijn aan mensen,
om de namen van God te zingen,
om raad te geven aan oprechte aspiranten
en kennis te verspreiden over heel de wereld,
dat is mijn geloof.

Een kosmische vriend en weldoener wil ik zijn,
een vriend van de armen, van wie verloren is,
van wie hulpeloos is en gevallen is.
Het is mijn heilig geloof om dienstbaar te zijn
voor zieken, om hen te verzorgen met aandacht,
sympathie en liefde.
Om zij die depressief zijn, op te beuren,
om mensen kracht en vreugde te geven,
om eenheid te voelen met iedereen,
om iedereen met een gelijkwaardige visie te behandelen.

In mijn hoogste geloof zijn er geen boeren noch koningen,
noch bedelaars noch keizers, noch mannen noch vrouwen,
noch leraren noch studenten.
Ik hou er van om te leven, te bewegen en te verblijven in
deze onbeschrijflijke staat.

"To behold the Lord
in every being or form,
to feel Him everywhere,
at all times
and in all conditions of life,
to see, hear, taste and feel
everything as God,
is my creed.

To live in God, to melt in God,
and to dissolve in God,
is my creed.

By dwelling in such union,
to utilise the hands, mind, senses
and the body in the service of
humanity, to sing the Names of
the Lord,
to elevate devotees,
to give instructions to sincere
aspirants, and disseminate
knowledge throughout the world,
is my creed, if you can call it one.

To be a cosmic friend and cosmic
benefactor, a friend of the poor,
the forlorn, the helpless and the
fallen, is my creed.

It is my sacred creed to serve the
sick, to nurse them with care,
sympathy and love, to cheer up
the depressed, to infuse power
and joy in all, to feel oneness
with each and every one, and to
treat all with equal vision.

In my highest creed there are
neither peasants nor kings,
neither beggars nor emperors,
neither males nor females,
neither teachers nor students.
I love to live, move and have my
being in this realm
indescribable."

Dromen

(melodie “La ballade des gens heureux”, Nederlandse tekst: naar Mong)

*Laat ons dromen van een rijke wereld
vol goede zorg en creatief
de toekomst zal dan solidair zijn
één van kansen en echt sportief.*

*Laat ons dromen van een warme wereld
zonder verschil voor arm of rijk
de toekomst zal dan heel sociaal zijn
omdat ieder voldoende krijgt.*

*Laat ons dromen van een brede wereld
waar iedereen een plaatsje vindt
de toekomst zal er één vol kleur zijn
die verschillen voortaan verbindt.*

*Laat ons dromen van een faire wereld
met recht op werk, rechtvaardig loon
de toekomst zal dan solidair zijn
samen leven dan heel gewoon.*

*Laat ons dromen van een sterke wereld
waar jong en oud voor elkaar telt
de toekomst zal dan zo veel waard zijn
veel meer waard dan de winst van geld.*

*Laat ons dromen van een groene wereld
met meer respect voor de planeet
de toekomst zal dan heel gezond zijn
ecologisch zoals dat heet.*

*Laat ons dromen van een kleine wereld
waar eigen winst, geen hoofdrol speelt
de toekomst zal dan mondiaal zijn
waarin alles wordt herverdeeld.*

*Laat ons dromen van een rijpe wereld
waar elke stem wordt meegeteld
de toekomst zal alternatief zijn
als voor ieder hetzelfde geldt.*

Vrede en harmonie

(Omran en Abdul, moslims, KAJ de MUG)



Ik denk dat veel mensen - als ze het woord geloof horen – aan bepaalde religies denken, zoals christendom, islam en jodendom.

Maar voor mij betekent geloof zelfs meer.

Als ik aan geloof denk, dan denk ik vooral aan positieve dingen, zoals geloven dat je je doel kunt bereiken - om het even welke doel het ook mag zijn - maar wel iets realistisch.

Geloof is een soort communicatie in mezelf en mijn motivatie om in het leven vooruitgang te kunnen boeken. Het geeft me veel energie en zelfvertrouwen in tijden van verdriet en in tijden waarin ik emotioneel beladen ben.

Geloof is ook vrede, harmonie, eendracht en liefde.

Als je naar de wereld kijkt, dan zie je soms weinig harmonie.

Toch “geloof” ik dat er overal ter wereld vrede komt en dat ieder elkaar lief heeft.

Moslim zijn voor me om mijn leven in overeenstemming met de wil van Allah te verrichten en het aanvaarden van de islam als Allah's laatste openbaring aan de mensheid. Binnen persoonlijke, familiale en sociale vlakken betekent Islam voor me zuiverheid, hygiëne, gezondheid, juiste kleding, het juiste gedrag, een glimlach op mijn gezicht, aandacht voor de armen en goede gezonde seksuele relaties binnen het huwelijk.



In KAJ de MUG lukken we erin samen te werken, sport te doen, op kamp te gaan, met jongeren van verschillende landen. Op sommige activiteiten zijn er mensen van alle continenten, kleuren en levensovertuigingen. We lukken erin om dat te doen zonder noemenswaardige problemen.

Dat maakt me ook als moslim blij, want dat sluit aan bij mijn opvatting over geloof!

**(Akkacha Benazzouz , Moslim
met een gedicht van Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyah)**

Je kruist nooit zomaar iemand in het leven,
iedereen heeft iets te bieden.

Allah de allergrootste stuurt niet mensen naar je toe
die je zou willen,

maar diegenen die je nodig hebt in het leven.

Sommigen zullen je helpen, anderen zullen je pijn doen,
nog anderen zullen je liefhebben
en dan terug alleen laten.

Sommigen zullen heel je leven aan je zijde blijven. Maar
iedereen laat telkens een onvergetelijke indruk na,
waardoor je nu en dan aan hen terugdenkt.

Sommigen zullen een zegen zijn voor ons,
anderen zullen een leerschool zijn.

Allah weet alles.

Personne ne passe par hasard dans ta vie, tous ont quelque chose à t'apporter. Allah le très haut ne t'envoie pas les personnes que tu désires, il fait en sorte que celle dont tu as besoin croisent ton chemin. Certaines t'aideront, d'autres te blesseront, d'autres encore t'aimeront puis te laisseront de nouveau seul. Quelques-unes d'entre elles resteront pour toujours à tes côtés, mais toutes te laisseront un signe au fond des yeux qui, de temps en temps, te fera penser à elles.

Certaines personnes viennent dans notre vie comme une bénédiction et d'autres viennent comme une leçon.

Allah est le plus savant.

Amazing grace

(Sonya E. Henderson)

*Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now I'm found,
Was blind, but now, I see.*

*T'was Grace that taught my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear,
the hour I first believed.*

*Through many dangers, toils and snares,
I have already come.
This Grace has brought me safe thus far,
and Grace will lead us home.*

*The Lord has promised good to me,
His word my hope secures.
He will my shield and portion be,
as long as life endures.*

*We've been there ten thousand years,
bright shining as the sun.
We've no less days to sing God's praise,
than when we've first begun.*

*Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now, I see.*



Zout der aarde

(Marleen van Laere, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen)



Van oudsher zijn rechtvaardigheid en solidariteit waarden die christenen, voorgegaan door Christus, in daden moeten omzetten. Dat is steeds een zoektocht geweest en dat zal altijd zo blijven. Die zoektocht delen we met vele mensen die vanuit hun cultuur, religie of levensbeschouwing, een ethisch zin-vol leven willen leiden.

Als we naar de wereld om ons heen kijken, worden we vaak overweldigd door alles wat op ons afkomt, wat we zien, wat we horen. Onze eigen wereld is zo groot geworden als de wereld zelf. En zo ook onze zorgen en het appél dat op ons wordt gedaan. We willen graag vasthouden aan het imago en de overvloed van onze materiële welvaart, maar armoedecijfers stijgen, jobs staan op de helling, op reis gaan is niet meer zo evident ...Dat geeft angst. Innerlijk zijn veel mensen op zoek naar rust, zin-geving, de betekenis van hun leven. Ze houden vaak vast aan dat wat ze kennen. We staan niet enkel voor een economische opdracht, maar vooral voor een existentiële opdracht.

In het Nieuwe Testament lezen we de oproep om het zout der aarde te zijn. Zout is bederfwerend, geeft smaak, zuivert en geneest. Om dat waar te maken kunnen we beginnen bij dat stukje wereld dat in ons bereik ligt enerzijds en anderzijds opnieuw leren omgaan met onmacht.

Elke levensbeschouwing, elke religie, doet het op zijn eigen manier. Maar als we het samen aanpakken, als we de verschillen overbruggen als we de overeenkomsten die we delen benadrukken, kunnen we samen het zout der aarde zijn. In het Oosten geef je een gast zout. Samen zout eten is een teken van vriendschap en verbondenheid. Mensen *“tussen wie zout is”* zijn geroepen om elkaar te helpen en elkaar lief te hebben. Ik leg met veel respect voor ieder een pakje zout in de boot.

Ons engagement

Mag deze samenkomst één grote, krachtige engagementsverklaring zijn waarin we ons vertrouwen opnieuw uitspreken dat samen geloven, bergen verzet, en grenzen doet bewegen.

Samen:

We geloven dat we grenzen kunnen bewegen,
en dat het nodig is vandaag,
meer dan ooit tevoren.

We geloven dat er zin-volle verbindingen
mogelijk zijn,
tussen mensen met verschillende sociale, religieuze of culturele
achtergrond,
tussen mensen met verschillende levensverhalen.
en dat we kunnen leren van elkaar.

We geloven dat onze complexe samenleving
een thuis kan worden,
waar solidariteit en rechtvaardigheid de huisregels zijn.

We geloven dat we daartoe onze krachten moeten bundelen
en zo samen kunnen werken aan een nieuw Rerum Novarum,
met nieuw vertrouwen in elkaar.

Samen dragen we een immense verantwoordelijkheid
om nieuwe dingen tot stand te brengen.
Daarvoor hebben we elkaar nodig
vandaag, meer dan ooit tevoren.



Een vredeslied

*Kom zing een vredeslied
en leer het aan je broeders
Kom zing een vredeslied
zoek in elkaar het goede.*

*Weg met haat en nijd,
lieve mensen,
open je hart voor iedereen.
Alle mensen worden broeders
over alle grenzen heen.*

*Wie zich met zijn eigen leven
overgeeft aan deze droom,
die zal mensen tegenkomen,
last en lijden, tegenstroom.*

*Die zal leven, klein verborgen,
solidair en zonder grens,
die zal, weerloos, ooit nog worden
mensenbroeder, toekomstmens!*

*Vrienden, zing een vredeslied
en geef het door aan anderen.
Draag je boodschap uit en heel de
wereld zal veranderen.*



En laat ons van deur tot deur gaan

waar we nooit eerder kwamen.

En laat ons daar handen geven
aan wie we niet eerder durfden.

En zie, het geven
wordt tegelijk ook krijgen.

En dan samen naar buiten.
Om te zeggen wat we allang wisten,
maar veel te lang verzwegen:
er is gewoon geen andere manier.

(Geert De Kockere)

Salaam Alaikum

Let there be peace

Peace is to love each other

Peace is to change our opinions
and stop the killing and the bombs.

Peace is to end all wars.

Peace doesn't have a religion or a language.

Peace is humanity and justice.

Peace is safety.

Peace is life.

No more us and them

But you and me.

Not the same but beautiful
in our diversity.

Let us see that together
we are more than when we are alone.

Let us be each other's hands and arms and heads
so that together we can build
the city of tomorrow.

(Noora, Irak, Klein Kasteeltje Brussel)

Dank aan ieder van jullie voor het samen vieren.

**Bijzondere dank aan GrenzenbewegenLeuven
en KAJ de Mug uit Brussel.**

KAJ de MUG is een jongerenbeweging (14-25jaar) uit Brussel die tegen uitsluiting vecht.

5 jaar geleden zijn ze begonnen met niet-begeleide minderjarigen uit het klein kasteeltje.

Ondertussen is de groep uitgegroeid tot een 50-tal jongeren!

Dit jaar is het thema 'bruggen bouwen'. Over grenzen van talen, kleuren, continenten, levensbeschouwingen, ... de andere mensen telkens als 'mens' ontmoeten.

GrenzenbewegenLeuven is een inter-levensbeschouwelijke groep in Leuven, ontstaan in 2010 n.a.v. het Pater Damiaanjaar.

De groep verenigt mensen en organisaties uit verschillende levensbeschouwingen, die allen willen bijdragen aan een samenleving van wederzijds respect voor verschillen.

Raakpunten tussen de groepen willen ze benadrukken en versterken.

Dit jaar nam de groep deel aan de erfgoeddag in Leuven, rond het thema "*stilte, een oefening waard*".

Elke levensbeschouwing geeft doorheen eigen symbolen, tekens en rituelen vorm en inhoud aan het leven. Het belang van stilte als oerbron van zin-geving, vind je terug in alle levensbeschouwingen.